

- Ngày 19/9/2005: đã hoàn tất phần đổ móng xây dựng tượng đài Quán Âm .



- Ngày 01/10/2005: phần dựng tượng Đức Quán Thế Âm hoàn chỉnh và chờ ngày an vị.



- Tháng 10-11/2005: Chương trình quý Sư Cô luân phiên tu tập mỗi tuần.



- Tháng 11-12/2005: Phật tử tham dự công quả đều đặn.



- Tháng 01/2006: Hy vọng phần dành riêng cho hàng Phật tử tại gia phát tâm tu học có chương trình riêng trong tháng xuất gia.

Từ Thanh

Năm vừa qua (2004), Hòa Thượng Bổn Sư chúng tôi có mua một cuộc đất rất rộng ở Gosford, cách xa chùa Phước Huệ độ 1giờ30 phút lái xe.

Chúng tôi cũng có dịp lên đó một đôi lần. Cảm giác đầu tiên khi đến nơi, chúng tôi cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thoải mái, không khí mát mẻ trong lành.

Đã lâu chúng tôi không có dịp nhìn ngắm rừng, suối, thác, cỏ cây, non nước; cặp mắt cảm thấy như bị ngăn che bởi những ngôi nhà san sát, xe cộ dập dìu; nay lên đến nơi chúng tôi cảm giác như cặp mắt chúng tôi được rửa sạch những cấu bẩn bụi bặm của thành phố. Chỉ cần ngồi dưới mái hiên chùa, nhìn dãy rừng xa xa, thưởng thức ngọn gió mát lạnh cũng đủ thấy trong người sáng khoái, nhẹ nhàng, thanh thoát.

Lại còn có tiếng chim hót líu lo làm cho vui tai. Thật là một cảnh Tịnh độ tại thế! Xa xa có ngọn suối rất trong mát. Những ai mạnh chân có sức khỏe lội được xuống suối rồi không muốn trở về thành phố nữa. Cô bạn đồng tu Diệu Liên xit xoa ao ước được ngồi thiền trên một tảng đá ven bờ suối. Nhưng rất tiếc đoàn phải về gấp nên không thực hiện được.

Riêng tôi, niềm ao ước lớn nhất của tôi là được sớm về tu trên Đại Tòng Lâm. Tôi thêm có được một tịnh thất nho nhỏ trên đó, ngày ngày ngồi thiền, niệm Phật; những lúc đẹp trời, tôi sẽ thả tản bộ trong rừng, ven bờ suối, ngắm nhìn cảnh trí thiên nhiên hữu tình, hít thở không khí trong lành và nhiếp tâm niệm Phật theo từng bước chân chậm rãi, thanh thoi.

Ồi! Sao mà lý tưởng quá! Nếu niềm ao ước của tôi trở thành hiện thực thì xem như tôi đã được vãng sanh Cực Lạc quốc ngay trong hiện đời rồi, cần gì đợi chết mới vãng sanh!

Đúng về phương diện tâm linh, rõ ràng tôi nhận thấy có một sự chuyển hóa rất đáng kể. Cảnh trí thiên nhiên hữu tình đã giúp cho ta lắng dịu được tâm hồn, phát triển Bồ Đề tâm một cách mạnh mẽ. Nó giúp cho những người sơ cơ phát tâm muốn tu; nó giúp cho những người đang tu thêm sự thanh tịnh giải thoát; nó cũng giúp cho những tâm hồn đang trĩu nặng khổ đau nhẹ bớt đi niềm đau khổ...

Theo như dự định, Hòa thượng sẽ cho thiết lập một cảnh giới Cực Lạc và một cảnh giới Ta Bà trên Đại Tòng Lâm. Lúc đó, những ai có đủ duyên lên được Đại Tòng Lâm, nhìn cảnh Ta bà với đầy dẫy những khổ đau, cực hình, xong sang qua cảnh giới Cực Lạc thì nào có hoa sen, ao bấu, lầu các, chim nói pháp, lá xào xạt pháp

âm, Tam thánh Tây Phương ngự trên cao. Ôi! Làm sao mà không phát tâm ham tu cho được?!

Chúng con cầu nguyện chư Phật, Bồ tát gia hộ cho Hòa thượng đạt thành sở nguyện để cứu vớt chúng sanh ra khỏi biển khổ trầm luân!

Nam Mô A Di Đà Phật

Ng□c Hán

Trong thời đại hiện nay, ở hải ngoại, đối với Phật giáo Việt Nam nói riêng, Phật giáo quốc tế nói chung, tất cả những cơ sở Phật giáo như chùa chiền, tu viện v.v.. phần lớn đều nằm trong thành thị nhằm mục đích thuận lợi để phát triển xây dựng nhanh chóng theo nhu cầu của quý đồng hương Phật tử. Từ cảm xúc của riêng cá nhân tôi đã lắng nghe những ý kiến của cộng đồng Việt Nam, như quý đồng hương, bổn đạo, đạo hữu Phật tử đã có sự đóng góp rất hoan hỷ và tề nhị. Những suy diễn đó chúng tôi có những suy tư về Đại Tông Lâm Phật giáo đang được hình thành do chủ trương của Hòa thượng Trưởng Lão đứng ra vận động và trực tiếp chỉ đạo trong công việc xây dựng kiên thiết v.v..

Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ thành đạt theo những kế hoạch đã định. Bình thường, từ thành thị đến một nơi yên tĩnh, chúng ta đã có một đời sống tâm linh được chu tất trong suốt cuộc đời. Nếu bất cứ ai, sau những năm tháng lo nghĩ xây dựng đời sống trong mỗi gia đình, ở một xã hội đầy vật chất đè nặng lên đời sống tinh thần, có thể xem Đại Tông Lâm như một khu nghỉ tĩnh dưỡng, hay là một khu vực du lịch sinh thái v.v.., đối với tất cả mọi sắc tộc trên thế giới sẽ tìm đến Đại Tông Lâm.

Nhưng mục đích tối thượng của Đại Tông Lâm Phật giáo chính là nơi tu học và giáo dưỡng nhiều thể hệ tương lai của Phật giáo, nếu có nhu cầu trong tương lai. Đứng trước hoàn cảnh khó khăn ban đầu, nhất là công việc đầu tư, kiên thiết, xây dựng v.v.. Bối cảnh thật là nhiều nhượng đó sẽ trực diện trong quá trình kiên thiết và hoạt động v.v... Hy vọng rằng có sự gia hộ của Tam Bảo, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả.

Từ khi có đạo Phật, chúng ta hiểu rằng đức Phật Thích Ca xuất gia cũng ở ngoài rừng; tìm đạo và thành đạo cũng tại núi rừng và hoàng dương chánh pháp cũng ở rừng sâu, núi thẳm... Đến khi Phật nhập diệt cũng ở khu rừng Ta La Song Thọ.

Có nhiều vị Tổ đều đắc đạo trong các Đại Tông Lâm. Để có một năng lực thiền định trong khi tu học, đạt được một quả vị nào đó, phần lớn quý Ngài đều xuất thân từ các Tông Lâm.

Như vậy cơ hội từ thành thị nơi ồn ào, náo động xung quanh ta đều là những công việc xã hội để chúng ta đổi

phó, cho rằng đó là phương tiện để được thực hành theo Bồ Tát hạnh cũng chỉ tu được phần công đức. Hay nói một cách khác là phát triển công hạnh, chứ không thể thanh toán được mục đích tối hậu là “Thực học, thực tu, thực chứng” theo quan điểm của Đạo Phật.

Tuy nhiên nếu nối kết được cả hai mặt tất nhiên tính ưu việt không thể phủ nhận được.

Tâm T□nh

Gia đình tôi sống ở một thành phố thương mại, người người hàng ngày tấp nập với những cảnh rao hàng rất là rộn rịp, cạnh tranh la ó với nhau, nhà tôi lại ở ngay vào vị trí mặt đường, trước mặt là trạm xe buýt nên không lúc nào được yên tĩnh. Cha mẹ tôi hàng ngày vất vả với công việc kinh doanh, lo đời sống cho gia đình. Tôi đến cầu ngủ nghĩ được vài tiếng, để ngày hôm sau còn lo tiếp tục công việc, nhưng cũng không được yên để ngủ, vì những tiếng rao mời của những người bán mía hấp hoặc hủ tiêu mì; còn chúng tôi ban ngày thì đi học, tối đến phải phụ giúp cha mẹ dọn dẹp. Ngày nào cũng từng ấy việc bù đầu bù óc, bên ngoài thì lúc nào cũng ồn náo, nên tâm hồn chúng tôi luôn bồn loạn.

Tinh thần căng thẳng, trừ ngày Chủ Nhật, chúng tôi được cha mẹ cho phép đi chơi.

Nghe cách phố nhà tôi ở khoảng 10 cây số, có một Đại Tông Lâm Phật giáo, Anh Hai tôi liền rủ tôi cùng đi tham quan. Tôi đồng ý. Thế là hai anh em chúng tôi chở nhau đi đến một nơi mà mới nghe tên, nhưng chưa từng biết. Trên đường đi đến Đại Tông Lâm, hai bên đường có những cây lớn cành lá sum sê che nắng nên chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, phía dưới lại có những ruộng người ta trồng bắp, hoặc khoai, sắn hay đậu tây, có những con châu chấu, cào cào nháy nhót, nghe tiếng kêu chóc chóc, rất vui tai, và những con chuồn chuồn bay lượn phía trước mặt chúng tôi đủ màu sắc trông rất đẹp mắt.

Anh em tôi chở nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì đã tới cổng vào Đại Tông Lâm. Vừa tới cổng vị Thầy Trụ Trì đã tươi cười ra đón chúng tôi. Theo bên cạnh Thầy có 2 con chó, tánh tôi rất sợ chó, Thầy biết ý tôi nên nói: “Con đừng sợ, hai con chó tuy to lớn vậy, nhưng nó hiền lành, chưa từng cắn ai bao giờ”. Nghe Thầy dạy thế tôi không còn sợ nữa, chúng tôi đồng chấp tay chào Thầy: “A Di Đà Phật! Thưa Thầy chúng con nghe nói về Đại Tông Lâm đã lâu, hôm nay chúng con mới có dịp lên đây, dù mới đặt chân đến đây lần đầu, vậy mà chúng con đã tìm được sự an tịnh cho tâm hồn. Xin Thầy cho phép chúng con được đi tham quan cảnh trí nơi đây”. Thầy Trụ Trì vui vẻ gật đầu, chúng tôi rất sung sướng được đi khắp vùng đất linh thiêng này. Bao nhiêu những vất vả hàng ngày, giờ đây đã tiêu tan hết. Chúng tôi sung sướng chào Thầy ra về trong lòng còn mang theo một niềm vui khó tả.

Cảnh xưa ở quê nhà và cảnh hiện nay của Đại Tông Lâm Phật giáo, nếu đem so nghiệm như thấy không có gì sai khác. Xin mời mọi người thử lần bước về đến chốn thanh an sẽ chiêu cảm được tâm chân tình âm áp mà sức mạnh nội lực thiên nhiên của Đại Tông Lâm mang lại.

Nh □ Ý

Hằng ngày phải lo nhiều công chuyện, đầu óc khá mệt mỏi, tâm thần không khi nào được ngơi nghỉ, môi trường thành thị, cuộc sống rất là đua chen, làm cho con người dễ sanh khởi phiền muộn.

Vì thế nhờ nhân duyên chúng ta có được một Đại Tông Lâm, tuy cách xa thành phố, nhưng được nghe suối chảy, chim hót và được hưởng không khí yên lành, rất tốt cho chúng ta phát tâm tu hành. Hẳn nhiên vào hành trình tăng trưởng nội tâm, sự thanh tịnh của ngoại cảnh góp phần đáng kể.

Trí Vi □ t

*"Xuân có trăm hoa, Thu có trắng,
Hạ về gió mát, tuyết Đông giăng,
Vị lòng thanh thản không suy nghĩ
Ấy buổi êm đềm chốn thế gian"*

Thử nhìn lại cuộc đời đầy biến động, tâm tư nặng trĩu những ưu phiền của thế gian. Tuy sống nơi chốn phồn hoa đô thị nhưng mấy ai hưởng trọn vẹn niềm vui tươi trong cuộc sống.

Chúng ta hãy dành một giây phút thánh thời tìm về nguồn suối thiên nhiên. Nơi đó cảnh hoang dã với rừng thông xanh ngát, với dòng thác chảy xuống dọc ven bờ đá, bóng dáng của một Tông Lâm hiện hữu, đưa dòng tâm thức của chúng ta trở về với hiện thực, với con người của chính chúng ta, để đối diện với cuộc đời mà trải rộng tình thương bao la như núi rừng bạt ngàn hun hút.

Mọi người trong chúng ta sẽ tìm được sự an lạc trong cuộc sống, dù những tai ương có đổ xuống theo dòng nghiệp, thì mỗi người trong chúng ta vẫn an nhiên lắng đọng tâm tư để dần chuyển hóa những khổ đau thành niềm hỷ lạc.

T □ Thám

1/ Môi trường thành thị:

Thành thị là một môi trường nhiều ô nhiễm:

- ❖ Ngoại cảnh: Sống chen chúc, bụi khói, ồn ào.
- ❖ Tâm thức: Đua tranh, ô nhiễm ngũ dục (sắc, thanh, hương, vị, xúc), nói chung là khung cảnh rất động, làm cho chúng ta cảm thấy mệt nhọc và khó định tâm để tu hành.

Do đó, đa số dân thành thị khi có cơ hội liền rời xa thành thị tìm khung cảnh yên tịnh để nghỉ ngơi và đi dưỡng tinh thần.

2/ Môi trường của Tông Lâm:

Tông Lâm là nơi lý tưởng để chúng ta có thể tìm lại sự bình an của tâm hồn:

- ❖ Khung cảnh thiên nhiên, vắng vẻ, không khí trong sạch.
- ❖ Gần gũi bậc tu hành, hiền hòa đáng kính.
- ❖ Có cơ hội để học hỏi Phật pháp, thanh lọc tâm ý mình.
- ❖ Tập sống nếp sống thanh tịnh và hạnh phúc của người xuất gia.

3/ Điều kiện lý tưởng của một Tông Lâm:

- ❖ Đất rộng.
- ❖ Ở xa đô thị ồn ào náo nhiệt.
- ❖ Có cây cối mát mẻ xanh tươi.
- ❖ Có bậc tu hành đáng kính để ta có thể nương tựa và học hỏi.
- ❖ Có những phương tiện đầy đủ cho việc tu học (phòng ốc, vệ sinh, thiền đường, v.v..)

4/ Nhu cầu Tông Lâm của xứ Úc:

- ❖ Hiện nay, tại Úc, chùa chiền xây dựng rất nhiều, nhưng thiếu vắng Tăng, Ni.
- ❖ Nhu cầu học Phật pháp của Phật tử chưa thấy khởi sắc. Hơn nữa đã có các khoa Phật học tại các Đại học đường của chánh phủ.
- ❖ Đã có sẵn những thắng cảnh trong xứ để cho dân chúng đến du ngoạn và giải trí.

Qua ba lý do trên, chúng tôi nghĩ là chương trình Đại Tông Lâm của chúng ta cần nghiên cứu và phát huy đúng tầm theo thời gian và tâm thức cộng đồng.

5/ Phương hướng trước mắt:

Có lẽ nên có những phương hướng tạm thời cho Tông Lâm Peats Ridge:

- ❖ Khai hoang và trồng trọt.
- ❖ Tạo những phương tiện tạm thời cho các khóa tu học hữu ích cho Tăng Ni và Phật tử.

Đây là chuẩn hướng có tính ngắn hạn, nhưng lại là nền tảng cho đường dài phát triển chung của Đại Tông Lâm Phật giáo song song với tiến trình kiến trúc xây dựng cơ sở.

T □ Lan & Châu Sang

Một sáng tinh sương, chúng tôi cùng quý Tăng, Ni từ chùa Phước Huệ đến Đại Tông Lâm. Trên đường đi, chúng tôi rất phấn khởi. Khi đến nơi, chúng tôi đã đi tham quan chung quanh khu vực.

Phong cảnh và khí hậu rất là mát mẻ và thanh tịnh. Nhờ có dòng suối thiên nhiên chảy quanh năm nên khí hậu ẩm hơn nơi khác vào mùa đông và vẫn mát mẻ vào mùa hè.

Cảnh giới thiên nhiên và thanh tịnh làm cho ta có cảm giác an lành, thoát tục.

Vì Phật pháp, quý Thầy đã bỏ nhiều công sức, cực nhọc để khai thác sâu vào để mai này có một nơi thích hợp cho Tăng, Ni tu hành.

Một Đại Tòng Lâm dành cho quý Phật tử đến tịnh tu và cho đại chúng có cơ hội tham quan và trau dồi Phật pháp.

Khi ta tụng kinh Di Đà, quán tưởng cảnh giới Cực Lạc Tây Phương, với duyên lành tu dưới một cảnh trí thiên nhiên an lạc thì rất tốt cho việc tiến tu và mau được giải thoát.

Thanh Trí

Tôi xin tự giới thiệu tôi là một Phật tử cao niên. Tôi có theo dõi công trình xây dựng Đại Tòng Lâm Phật Giáo của Hòa Thượng Thích Phước Huệ qua các bản tin đầy đủ. Trong bản tin số 1, có bài viết Phương Trời Giải Thoát Cho Người Cao Niên của một Bà Cụ 72 tuổi. Tôi đọc tôi rất cảm động. Tuy lời lẽ mộc mạc, nhưng Bà Cụ đã diễn tả được hết tất cả những nỗi cô đơn, buồn bã của những người cao niên hiện đang sống tại xứ Úc này. Chúng tôi cảm thấy rất bế tắc trong cuộc sống. Nếu chúng tôi, vì không muốn trở thành một gánh nặng cho con cháu, thì chúng tôi phải chọn một trong các giải pháp sau đây:

1/ Về lại Việt Nam, nhưng vì chúng tôi đang hưởng trợ cấp già, nếu chúng tôi đi luôn thì sẽ bị cắt, do đó cứ phải đi đi về về rất nhọc nhằn.

2/ Ra riêng ở một mình thì cũng không tiện vì đa phần chúng tôi không biết tiếng Anh, sức khỏe lại yếu kém, rũi đêm hôm có chuyện gì cũng không biết kêu ai.

3/ Xin vào Viện dưỡng lão chúng tôi cũng không muốn vì chúng tôi còn có thể tự lo được, chưa bị bại liệt, thì vào làm chi. Vả lại chúng tôi cũng không ăn được đồ tây, không hiểu tiếng Anh, vào trong đó lại càng thêm cô đơn.

Do đó khi nghe Hòa Thượng xây dựng Đại Tòng Lâm, trong bài viết Dự Án Kiến Tạo Đại Tòng Lâm Phật Giáo do Ông Chúc Thanh viết trong Bản tin số 1, trong phần mục đích có viết như sau:

Hướng tới mục đích của dự án, trong đó bao gồm chỗ an dưỡng dành cho các giới. Chỗ thanh tịnh chuyên tu của các vị xuất gia. Có Học viện để nghiên cứu và giảng dạy Phật pháp. Và sau cùng, địa thế của Đại Tòng Lâm Phật giáo trở thành nền tảng phát triển Phật giáo trên ba phương diện: Giáo Hội, Tòng Lâm và Tâm Linh. Những mục đích trên là tiêu biểu cho một hướng đi lên đầy năng động và tích cực.

Đọc xong tôi chú ý đến câu “*chỗ an dưỡng dành cho các giới*”, sau đó tôi đọc tiếp bài “*Phương trời giải thoát cho người cao niên*”, tôi chợt có suy nghĩ như sau: Cái mục đích và hoài bão của Hòa Thượng thì vĩ đại và cao cả thật, nhưng nếu Hòa Thượng mở lòng từ bi thương xót cho những người già cả cô đơn thì chúng con xin Hòa Thượng hãy cứu vớt chúng con trước, tức là thành lập một khu vực an dưỡng cho người già để chúng con có nơi nương tựa. Sau đó từ từ Hòa Thượng lo đến các công trình khác. Chúng con xin mạo muội trình lên Hòa Thượng ý kiến như vậy, kính mong Hòa Thượng cứu xét chấp thuận thì chúng con xin vô vàn đội ơn Hòa Thượng.

Chúng con xin kính chúc Hòa Thượng thân tâm thường an lạc.

Danh Sách Ủng Hộ ĐTLPG và Tiệc Chay (tiếp theo)

Nhơn chuyên Hòa Thượng sang Hoa Kỳ dự lễ Đại Giới Đàn chùa Dược Sư kỳ II, Ni Trưởng Như Hòa và toàn thể Phật tử hai chùa Phổ Hiền và Dược Sư đã phát tâm hoan hỷ gởi tịnh tài đóng góp cúng dường vào công trình xây dựng Đại Tòng Lâm Phật giáo. Phương danh được liệt kê như sau:

Chùa Phổ Hiền (đợt 2) (19/10/2005): (Tính theo \$US 7,500 đồng)

Diệu Lý (100), Nguyễn Thị Sáu pd Diệu Không (500), Trần Yến Trinh(200), Trần Yến Phương (200), Châu Thị Bốn pd Nhật Hiền (40), Cao Hồng Cúc (100), Vinh Q.Phung (50), Đức Thảo (50), Tô Thị Bài pd Xuân Ngọc (200), Nishio Huệ(20), Nguyễn Thị Chanh (20), Phạm Kim Hồng pd Thanh Hương Vân (100), Phạm Kim Giàu (100), Gia đình HL Nguyễn Thị Cúc pd Tịnh Chơn (200), Trần Mùi pd Tịnh Chiếu (100), Trần Thị Tâm pd Diệu Thu (100), Phạm Heather (20), Mã Quốc Hùng (10), Khuu Sóc Chu pd Tịnh Viên (1,000), Nguyễn Thị Thu pd Diệu Thủy (100), Dolan Âu+Nga Trần (50), Bùi Kim Hằng (100), Đức Phước (100), Tô Vạn Sang pd Vân Nhật Hương (100), Tô Liên (200), Trương Thị Ba pd Diệu Đức (200), Trương Chiêu Bình (50), Âu Xảo Trinh pd Tâm Thành (50), Nguyễn Xuân Quận (10), Trần Đức Thông pd Mỹ Hoa (30), Bồ thị Quyên pd Tâm Thanh (50), Trương Thị Yêm pd Diệu Nghĩa (50), Lưu Diệu Trang (200), Liên Quang Hải + Thái Thị Anh (100), Lưu Diệu Tâm + Lưu Diệu Ngọc (50), Thái Liên Phúc (50), Vũ Quang Thiện pd Phổ Đức (500), Nguyễn Văn Tiên (700), Sa Di Ni An Nhân (200), Thái Thanh Hương pd Tâm Lạc (50), Bạch Mai pd Liên Ngọc (50), Wendy Lâm (400), Sa Di Ni An Ổn (200), Thái Bình Tòng (100), Sa Di Ni Lệ Duyên (100), Sa Di Ni Lệ Ngộ(100), Hứa Kim

Anh pd Xuân Ngọc (100), Tâm Thanh (200), Sa Di Ni An Lạc (200).

Chùa Huệ Quang Santa Anna - Thượng Tọa Trụ Trì Thích Minh Mẫn (\$US500)

Chùa Dược Sư (Đợt 1) (Tính theo \$US 8,000 đồng)
Ni Trưởng Như Hòa (1,000), Ông Bà Chủ chợ Saigon City Market Place (1,000). Tiệm vàng Jean's (1,000), Ông Bà Chủ Liberty Auto (1,000), Ông Bà Chủ Saigon Printing (1,000), Diệu Thiện (Nở) (500), Diệu Thơm (Thảo Ngọc) (300), Diệu Lộc (Sơn) (230), Như Tâm (200), Gđ Diệu Lương (100), Diệu Nhật (Anh) (100), Diệu Anh (Ngọc) (100), Diệu Quang (100), Diệu Ngọc (Khên) (100), Diệu Hòa (Nhã) (100), Gđ Diệu Thiện (Nhưng)(100), , Nguyễn Chính (Nhơn) (100), Mỹ Trang (Du Ngọc) (100), Diệu Liên (Hà) 100, Ngô Ngọc Anh (70), Diệu Hòa, Bảo Minh, Bảo Trí (60), Viên Đạo (50), Viên Hạnh (50), Diệu Thường (50), Diệu Hậu (50), Diệu Nghĩa (50), Diệu Đức (50), Gđ Hoàng Thị Thu (50), Minh Trí & Sang Ngọc (50), Hồ Hữu Tín (50), Diệu Thiện (Tự) (20), Diệu Phước (Mai) (20), Diệu Minh (20), Thiện Diệu (20), Diệu Tánh (20), Diệu Chơn (Hoa) 20, Diệu Liên (Hoa) (20), Diệu Nghiêm (20), Lê Thị Hai (20), Từ Hạnh (10).

Phật Tử trong nước Úc: (Tính theo \$AUS)

Tiệm Vàng Mỹ Tín (600), Đổ Huệ Quân, Tony Lý, Lý Hồng Lang (500), Mạc Đạo Dân (1,000), Mathew Lý (300), Shop Minh Tâm(100),Lý thị Cúc pd Hoa Ngọc (100), Diệu Tịnh (30), Ngọc Hoan (30),Wilson Dương (50), Nguyễn Thị Xuân pháp danh Diệu Mỹ (100),Trần Ký (50), Nguyễn Thị Bi pd Tâm Từ (30), Nguyễn Thị Huỳnh Lan pd Diệu Hiền (50), Bùi Thị Hy pd Diệu Thiện (30), Phan Thị Phồn pd Diệu Châu (30), Trương Thị Thắng pd Diệu Đắc (30), Lý Kim Phần pd Tâm Linh(30), Huỳnh Thị Biên (30),Trung Ngọc (30), Sư Cô Phước Tịnh (90), Trần Thị Đào pd Diệu Khiêm (*Tiền các* 61,55), Giác Toàn (1,000), Lê Hào (20), Huỳnh Thị Thả pd Như Thuận (50), Lưu Kim Khánh pd Diệu Mỹ (1,500), Vô danh (20), Cô Phước Trang (300), Lam Hưng+Lam Đức (200), Sư Cô Phước Thạnh (100), Gđ Diệu Ngọc+Trần Thị Khiêm+Trần Thị Yêm+Trần Viên Phương+Trần Hoàng Minh (200), Trương thị Tư (20), Trung Văn Năm (10), Vũ Thị Mai Lan (20), Đặng Bá Đồng (50), Phạm Xuân Hiền (5), Hồ Thị Hường pd Diệu Hương (10), Gđ Tạ Ánh Nguyệt (20), Hồng Kim Hòa (5), Thái Mỹ Huê (20), Tịnh Minh (50), Thanh Thủy (20), Hàng Bích Trung (20), Đào Nguyên (20), Vô danh (5), Ngọc Thơ (20), Cát Tường (10), Trần Thiện Tâm (20), Gđ Trần Đức Thảo (50), Tâm Hoa (20), Đồng Mỹ (5), Phước Ngọc (15), Ngọc Vân (20), Tôn Nữ Ly (10), Vô danh (10), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (700), Dương Kim Tuyền (5), Dương Minh Phương (10), Quách Thanh Vân (20), Đạo Tràng Bát Quan Trai (1,000), Chân Huyền Hiền+Diệu Từ (350), Trường Trần (30), Bùi Thị Bảy pd Diệu Không (20), Nguyễn Thị Lan Phương (100), Huỳnh Thị Biên (30),

Trung Ngọc (30), Sư Cô Phước Tịnh (100), Diệu Kim (100), Sư Cô Phước Chơn (100), Vô danh (50), Thầy Phước Lạc (50), Sư Cô Phước Tịnh bán đồ chay (2,100), Ban công quả Lớp PHCB nấu đồ chay bán gồm: Tâm Tịnh & Gđ, Tâm Chánh, Tâm Nguyệt, Ngọc Ánh, Tịnh Huệ, Như Hương, Thục Lạc, Diệu Nghiêm, An Tịnh, Tâm Lộc (1,554.50), Tâm Bao Dung, Dương Nguyễn Thế Duy, An Tịnh phát hành CD (538.30), Các học viên lớp PHCB gồm Tịnh Huệ (20), Tịnh Nhã (20), Tâm Chánh (50), Tâm Nguyệt (50), Tánh Triết (20), Ngọc Ánh (50), Thục Lạc (20), Phúc Ngọc (20), Từ Chơn (20), Nguyễn Thị Thu Thủy pd Tâm Tịnh (*hỏi hướng cho hương linh cha Nguyễn Viết Cập và mẹ Đỗ thị Tỵ*) (200), Viên Đăng (100), Quảng Liên (185), Một số Phật tử (218), Diệu Lai+ Phật tử + Bát Quan Trai (500), Vô danh (20), Đức Ngọc (*Tiền các* 14,15), Đông+Nga (*Tiền các* 80), Minh Chiêu+Diệu Nghiêm (200), Thầy Phước Minh (70), Sa Di Phước Tánh (140), Sư Cô Phước Nghiêm (200), Joe and Ricker Chan (500), Nguyễn thị Tuyết & Lê Thị Bạch Vân (200), Sa Di Phước Thành (70), Sa Di Phước Trung (90), Sa Di Phước Tông (140), Sa Di Ni Phước Hiền (79), Ngô Thị Bích pd Thi Tần (50), Gđ Lý Ái Hồng (50), Tu Minh Zhang (200), Thieu Kiên Lin (100), Lien Tu Do (100), Bill Quoc Khai Huynh (200), Nguyễn Phan Khanh (Jenny) (50), Hàng Bích Tru (100), Lê Nguyễn Thu Cúc pd Diệu Xuân (10), Phật tử Nouméa gồm: Gđ Diệu Quang&Minh Hiền (30,000 Francs), Gđ Diệu Thiện (20,000 Fr.), Gđ Viên Minh & Huệ Giải (20,000 Fr.), Gđ Linh & Điệp (10,000 Fr), Gđ Viên Diệu (10,000 Fr.), Gđ Viên Trí (10,000 Fr.), Gđ Huệ Viên & Viên Lý (5,000 Fr.), Gđ Phổ Quán & Diệu Mỹ (5,000 Fr.), Gđ Diệu Đắc (5,000 Fr.), Gđ Minh Nguyễn (5,000 Fr.), Gđ Thanh Trường (5,000Fr.), Gđ Viên Thông (5,000 Fr.), Gđ Tâm Đạo & Phổ Thuận (10,000Fr.), Gđ Diệu Huệ (10,000 Fr.), Gđ Tâm Minh (100 đô Úc), Gđ Tâm Đức (200 đô Úc), Sư Cô Phước Niệm (100), Sư Cô Phước Hỷ bán kẹo (316), Mỹ Florist (20), Canh N Ung (50), Anh Tran (50), Tsin Ten Vong (20), Tsin Ka Vong (20), Rita Vong (10), Pifo Vong (10), Pito Vong (5), Tsin Zi Vong Lay (5), In Min Lay (5), Sin Fa In Vong (10), Gaiu Min Lay Kow (20), Huệ Giải+Viên Minh (*Nouméa*) (1,000), Diệu Huệ (160), Phan Thị Bích Ngọc pd Thanh Liêm (1,000), Sư Cô Phước Hải (100), Sa Di Ni Phước Hiền (50), Tô Thị Kim Oanh pd Viên Linh (30), Triệu Sảo (200), Trương Lang (50), Trần Duy Thành (50), Trần Trọng Nguyên (50), Trần Tú Cẩm (30), Trương Chí Cường (40), Quảng Triết (50), Thầy Phước Lạc (50), Sư Cô Phước Trường (100), Sa Di Phước Thiệt (40), Nguyễn Thị Hải (*lon tiền các* 62,35), Doris Law (50), Trương Tổ Hà (50), Diệu Luận (100), Shi Ming Lee (50), Shiow-Yuh Ku (50), Mike Lee (20), Tony Lee (50), Nanchang Lee (50), Em cô Trung Ngọc (20), Tăng Nghiệp Cường + Nguyễn Ái Vân (350), Ban Công quả lớp PHCB (650), Sư Cô Phước Thông (100), Sư Cô Phước Lạc (100), Sư Cô Phước Liễu (100), Sư Cô Phước Hòa (100), Sư Cô Phước Niệm (100), Ông Bà Chấn Hưng (5,000), Châu Thị Sang trúng đầu giá tám lác cẩm thạch (1,400), Phạm thị Ngọc Diệp (100), Đạo Tràng Bát Quan Trai (2,464,55),

LS Lưu Tường Quang + Ngọc Hân (500), All Villa Print (300), ABC Tissue Products Pty Ltd (5,000), D.V.Nguyễn (1,000), Trần Thọ (*trúng đấu giá xâu chuỗi* 1,200), Tran's Aquariums ủng hộ quảng cáo (6,200), Tạ Minh Hải (200), Jame Lương (100), Gđ họ Trần (40), Đặng Thị Thanh (50), Lê Văn Công & Gđ (100), Five Star World Travel (100), Trương Châu Thái (50), Tseming (50), Châu Nguyên Long (40), Tâm Hương (30), Huệ Chinh (5), NancyTạ (50), Fok Sang Chinh (10), Len Chou (20), Yew kin Thoo (20), Tsing (10), BS Phan Giang Sang (200), Van Choi (100), Van My Dung (100), Hua, Cư (100), Hội Thân Hữu Cao Niên VN (100), Anne Lin & Helena Lin (100), Nguyễn Văn Dzũng (1,000), Tâm Hiệp (200), Diệu Tánh (50), Liêu Trúc Ngọc (30), Tâm An (200), Diệu Xuân (100), Ngô Quốc Ân (50), BS Liêu Vĩnh Bình (200), Nguyễn Thị Ngọc Hà (250), Trần Thị Thu (50), Dr Ngọc Cu Huỳnh (100), Kim Duong (50), Yên Nữ & Đoàn v.Biên (50), Dương Anh Dũng (50), Ấn danh (145), Minh Trí & Diệu Huệ (USD100), Ông Dũng (*Trúng đấu giá tượng Phật* 10,000), Emma Tien Gardner (500), Trần Mỹ Vinh (20), Phù Chí Hùng (80), Nguyễn Thành Vinh (500), Diệu An (200), Nguyễn Hoa (60), Nguyễn Tâm Như (60), Sư Cô Phước Hỷ (*bán kẹo ủng hộ ĐTL* 188,35, Quán An Lạc và Tăng Ni chùa Phước Huệ (*bán hàng*100), Lily Chan (50), Chơn Hiền Thụy (20), Hui Zheng (30), Chí Dương (100), Sa Di Ni Phước Trang (800), Tuệ Trí, Từ Nhã (120), Mạc Tự Đức (30), Cô Loan (30), Nguyễn Thường, Nga, Hồ Tân (50), Viên Đăng (500), Sư Cô Phước Niệm (50), Yeung Siu Pun (100), Duong Giac Ngan (100), Sa Di Ni Phước Hiền (50), Kajang Tran (Minh Trí) (100), Huỳnh Thị Chi (*Lon tiền các* 70.50), Ý Ngọc (*Lon tiền các* 80,20), Diệu Huệ (100), Sư Cô Phước Lễ (70), Wong+ Gran Family (150), Sư Cô Phước Liễu (500), Ngọc Xuân (*cúng dường tạc tượng Tam Thánh Tây Phương* 500, Continental Entuprisen (100), Kevin Dinh Huỳnh và David Huỳnh (100), Quán An Lạc (*Tiền các* 113,40), Bùi Phạm Huy Bảo, Bùi Phạm Thúy An, Quincy Trí Việt (*Tiền các* 314, 30), Bình Thuận +Thoại Hoa (100), Hạnh Nguyễn (100), Đàm Hoa (100), Nguyễn Đức Thuyết (50), Cô Hiền (*cúng tạc tượng Tam Thánh Tây Phương* 500), Sư Cô Phước Tịnh (*cúng tạc tượng Tam Thánh Tây Phương* 500), Minh Quang+Diệu Huệ (100), Sư Cô Phước Tịnh (*cúng dường đức chuông ĐTL* 500), Quang Minh + Diệu Hiền (60), Tuệ Phúc, Tuệ Trí, Từ Nhân, Từ Nhã (*cúng dường đức chuông ĐTL* 400 \$US), Glorious Flowers (75), Australian Chinese Buddhist Society Inc.(10,000), Sa Di Phước Ngộ (600), Đàm Vân (100), Trương Thanh Hân (200)Huệ Phước (10), La Muội (10), Lisa Lai (10), Trần Quang Đạt, Lý Tú Minh (30), Tăng Đức Vinh (10),Trần Bửu Phần (10), Tăng Như Mẫn (10), Cổ Phương Minh (10), Úc Châu đệ tử (200), Diệu Huệ (30), Diệu Ngộ (50), Phạm Thị Ngọc Diệp (100), Wong Hoi (500), Lien Yen Trinh Family (40), Thanh Trí+Nguyễn Phước(500), Sadi ni Phước Hiền (50), Sư Cô Phước Hỷ (*bán kẹo cúng* 40), thùng phước sương ĐTL (100), Gđ Lê thị Mai pd Diệu Quỳnh (*tiền các*) (83.25), Sa di ni Phước Trang (*tiền các*)(34.05), Võ Thị Hiền (*đức*

chuông)(500), Đỗ Chi Nghĩa (*đức chuông*) (500), Nguyễn Thị Tài pd Diệu Đức (50), Hoa Ngọc (100), Diệu Huệ (*bán bánh ú*) (350), Hàng Biểu Định (*hối hướng cho h/l Hàng Bích trụ*) (2,000), Lưu Đức (700), Đặng quốc Hùng (20), Gđ Thiện Hỷ+Diệu Lạc (500), Tài Nhị (50), Diệu Dung (1,000\$ Canada), Võ Mai Thanh (*tiền các*) (205.40), Diệu An (*tiền các*) (88,65), Sư Cô Phước Hải 1 (50), Sa Di Ni Viên Thành Diệu Hạnh (50), Hồng (20), Ấn danh (100), Ấn danh (150), Sư cô Phước Tịnh (*bán mấm* (1,000), Quách Kim Hồng ở VN (680), Trương thị Tư (50), Gđ họ Tiêu (*hối hướng cho mẹ Dương Thị Yến*) (1,000), Cô Tâm Lạc (2,000), Ngô Văn Tác (*đức tượng Phật*) (300), Yao renhua (530), Huỳnh Bình Hà (100), Lưu Huy Minh (50), Gđ Phương Hoàng (30), Sư Cô Phước Hậu (30), Bùi Thị Kim Loan (30), Gđ Nga+Hân (10), Sa Di Phước Tánh (50), Thiên Lưu (20), Quảng Liên (*tiền các*) (70), Thầy Phước Lạc (50), Đàm Hoa (*đức chuông*) (200), Diệu Huệ (*bán bánh ú*) (200), Sư Cô Phước Lễ (*Ủng hộ tiệc chay gây quỹ*) (100).
(*còn tiếp*)



If undelivered please

return to:

PHUOC HUE

TEMPLE

Print Post Approved

DD 218570100010

Lời Cảm Ơn

Chúng tôi chân thành cảm tạ sự đóng góp bài vở, ý kiến của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni xa gần. Và đồng cảm tạ, ghi nhận công đức quý vị hảo tâm đóng góp tịnh tài trong việc xây dựng cơ sở Đại Tông Lâm Phật Giáo; quý vị góp sức công quả trên khu đất còn nhiều ngổn ngang rất cần những tấm lòng rộng mở.

Quý đồng hương Phật tử muốn đóng góp tịnh tài bằng chi phiếu xin ghi:

SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE

hoặc có thể chuyển thẳng vào: Commonwealth Bank
tài khoản số: 2323 1011 1961.

Sau đó gửi biên lai kèm theo họ tên và địa chỉ về chùa Phước Huệ để chúng tôi tiện cấp biên lai hồi đáp.

Nhớ Về Đại Tòng Lâm

Ai đi về chốn Tòng Lâm,
Cho tôi nhìn gỏi lỏi thăm đôn Thây.
Thầy tôi sức yếu, thân gầy,
Hết lòng xây dựng nơi này đôn tu.
Tòng Lâm cảnh vật thâm u
Bên mùa hoa nở mặt mù sương mai.
Trắng mờ bên suối chảy dài,
Thông reo gió thoảng êm tai thây.
Tiếng chim “beo beo” thân thây,
Hoa rừng khoe sức phô hây ngợp trời.
Tòng Lâm cuộc sống thanh thây,
Không mùi danh lợi, không lợi thây phi.
Lắng nghe tiếng gỏi Mâu Ni,
Tâm tở rừng lờng, tở bi ngút ngàn.
Tòng Lâm là cảnh thanh nhàn,
Tòng Lâm là chốn Niết Bàn trên gian.
Chuông chầu chầu chầu ngân vang,
Nghe nghe nghe thầy nhay nhay vui thay!
Khách trên đôn gót nơi đây,

Quý vị muốn thăm viếng và công quả trên Đại Tòng Lâm cần chùa giúp phương tiện di chuyển xin liên lạc văn phòng chùa Phước Huệ.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng xin vui lòng gửi theo địa chỉ sau đây:

Chùa Phước Huệ

365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164

Điện thoại: (02) 9725 2324 Fax: (02) 9725 5385

Email: phuochue@phuochue.org

lần nữa xin được bày tỏ lòng tri ân đến tất cả quý vị,
1 mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
1 trọng.

ngày 01/08/2005

Kiến Thiết Đại Tòng Lâm Phật Giáo

Chiền tranh, bão lỏi cũng lờn trờng tay,
Đôi ngợi nhay chim trên cây,
Tôi về cùng ngợi, sáng bay mặt mình.
Đã mang cái nghiệp chúng sinh,
Vào sanh ra tở thay hình hải luôn.
Cuộc đời càng nghĩ càng buồn,
Càng tham danh vọng lờ tuôn đờm đờ.
Ngợi ơi! Hãy tởnh cảnh mê,
Mười nơi thanh tởnh mau về Tòng Lâm!

Unit 6/46-66 The Horsley Drive
7012
CARRAMAR NSW 2163

... đã giúp bảo trợ Bản tin này

Đông

Ghi nhận công đức nhà in ...

ALL-VILLA PRINT

- Danh thiếp
 - Biên lai
 - Phong bì
 - Sách
 - Đóng sách
 - ...
- Thiếp cưới
 - Letter head
 - Quảng cáo
 - Đồ án
 - Full colour